

בנימין רויזמן (ג'מיקו) ז"ל

נולד בריו דה- ז'נירו בברזיל לאסתר (פייגה) וישראל רויזמן, ב-11.18.1932. נפטר בקיבוץ ברור- חיל ב-1.10.2001.



חייו ומורשתו הם סמל ומופת לדורות הבאים. ג'מיקו גדל בבית יהודי- מסורתי חם , סבו היה ממנהיגי יהדות ריו דה -ז'נירו וממנו ינק את המורשת היהודית. עם סיום מלחמת העולם השנייה , החלה בברזיל פעילו ציונית ענפה.

ג'מיקו שהושפע מאד מפעילות זו , ייסד בהיותו בן 16 בלבד, את תנועת בני- עקיבא בברזיל והיה המזכיר הראשון של סניף בני- עקיבא בריו דה- ז'נירו. בתקופה זו , במקביל לציונות , הושפע ז'מיקו באופן משמעותי מהזרם הקומוניסטי והחל לזהות את עצמו עם השקפת העולם הסוציאליסטית.

"הוא הפך לחילוני בהשקפתו ובאורח חייו והצטרף לתנועת הנוער "דרור" . עם הקמת המדינה ב- 1948, היה פעיל מרכזי בתנועה ולאחר שסיים את לימודיו בבית הספר התיכון "הגימנסיה העברית" ב- 1950, נשלח על ידי התנועה ללמוד במכון למדריכי חוץ בירושלים .

בשנה זו ספג באופן אינטנסיבי את השפה העברית ואת אהבת הארץ. כאשר חזר לברזיל , התמנה למזכיר תנועת "דרור" בריו דה- ז'נירו ולאחר מכן , בשנים: 1951-1957, היה שליח התנועה בפורטו- אלגרה, בסן- פאולו וברסיפי ונשלח לייסד את התנועה בקולומביה.



ב- 1958.1.21 , עלה לארץ והצטרף לגרעין , שעלה לקיבוץ ברור - חיל. בקיבוץ כיהן משך כל חייו בתפקידים מרכזיים כמזכיר, גזבר, מרכז ועדת תרבות ועוד. בשל קשריו הענפים עם יהדות ברזיל , היה במשך שנים ארוכות איש הקשר בין הקיבוץ ובין שגרירות ברזיל

בקיבוץ ייזכר ג'מיקו יותר מכל ביכולתו להוביל פרויקטים גדולים: בשנות ה- 60 , גייס כספים בברזיל והיה ממקימי מועדון התרבות שנקרא ע"ש אוסוולדו ארניה , נשיא עצרת האו"ם בהכרעה הגורלית על הקמת המדינה בכ"ט בנובמבר, ג'מיקו קיבל ממשפחת ארניה את פטיש היו"ר וכן את טופס ההצבעה המקורי השמור עד היום בקיבוץ ברור-חיל. בשנות ה- 70 ייסד בקיבוץ את "המרכז הקהילתי", שהיה יחיד מסוגו בארץ ואירח קבוצות מרחבי העולם , במטרה להקנות להם את הרעיון הקיבוצי

ג'מיקו האמין ברעיון הקיבוצי עד יום מותו . הוא ייזכר בזכות תכונותיו הנדירות. כאיש של שלום ואחוה , כאיש אופטימי ומלא חיים וכאדם שתרם רבות להוויה הקיבוצית