

אריה מליץ ז"ל 29.08.1914 - 14.04.2008



אנחנו מביאים היום למנוחות עולמים בבדידות ובערירות את חברנו אריה מליץ ז"ל. קיבוץ ברור חיל חייב לו הרבה וכמעט כגודל תרומתו גודל צניעותו ואלמוניותו. הוא לא פרסם ברבים את מעשיו החשובים, אלא הצניע אותם. הצניעות לא היתה מעושה, היא היתה אורח חיים. התרחק ממנעמי החיים. משררה, מכיבודים. אנחנו יודעים עליו מה שמספרים חברים שחלקו איתו במעשיו, הוא לא פרסם את עצמו.

הוא היה כל כולו קיבוץ ברור חיל, נטו, לא חפש קריירות וכל תפקידים שמילא, מילא אותם כשליחות. גם כשהיה במועצה ראה בכך שליחות של הקיבוץ. משחר ימיו בארץ קשור בכל נימיו לחברים שהקימו את הקיבוץ, דאג להם, תמך בהם וביקש לספק כל צרכיהם. חברים שהיו איתו בצעירותו, בזמן הגרעין ברעננה ובזמן המשלט אין להם מילים להביע את הוקרתם בכל אשר עשה. היה גזבר בזמן המשלט, והיה המוציא והמביא בין החברים במשלט והגרעין ברעננה.

ניסים זוכר אותו צובע גג הפח של הצריפים בבוץ בזמן כניסת המצרים כדי שלא ייראו מן השמים. מרים זוכרת אותו מגיע לרעננה ומספר מה קורה במשלט, וויקי זוכרת אותו כאבא של כולם וכולם זוכרים פעיל גם בשעות מחוץ לשעות העבודה, מתקן, מסדר, מנקה, הכול בעצמו.

אריה מילא אין ספור תפקידים בקיבוץ- היה גזבר, אקונום, מרכז בניין, מרכז משק, ידו היה בכל. במועצה האזורית היה מזכיר המועצה והיה ראש המועצה בין השנים 1966 – 1974. על פשטות הליכיו, על צניעותו, על כך שהכול עשה בעצמו מבלי לדאוג לתדמיתו התפתח פולקלור שלם, שהוא כולו חביבות לאיש החביב הזה לא היה רכב צמוד. ונסע באוטובוסים, בעצמו דאג לסדר ולניקיון בכל מקום שעבד וגם באמפיתיאטרון המועצה, היה מעורב עם נהגי האוטובוסים וסידורי העבודה שלהם, היה נגד מותרות, חסך בכל והיה לו כבוד לרכוש הכלל.

עם זאת, ללא תופים וצלצולים, בכל עבודותיו ותפקידיו עקבות אצבעותיו ניכרות בכל דבר. היה איש חכם, יודע עניין מאורגן, נאמן לקיבוץ ולחבריו. אישית אהבתי את הקשר איתו, שלפעמים התנהל ביידיש עסיסית.

אריה נולד 29/08/1914, לפני 93 שנים. אנחנו יודעים שהיה לו אח תאום בארה"ב שבינתיים גם נפטר. שנותיו האחרונות היו קשות עליו.

בעצם ימים אלה, אפריל 2008, מונה קיבוץ ברור חיל 60 שנים. אריה היה שם, יחד עם חברים אחרים הוא שם את היסודות של המקום הזה, הוא היה ממקימיו ומבוניו במשך עשרות שנים.

אנחנו נפרדים מאחד ממייסדנו ואנחנו מודים לך בעד שעשית למענינו .

לך בשלום, נוח בשלום ויהי זכרך ברוך.
אברהם שנפלד