

אליעזר לרנר ז"ל - 22.05.2003-13.03.1929



אבא נולד בסאן –פאולו באזור סנטו – אנדרה. בילדותו עברה המשפחה להתגורר בריו- דה ז'נירו. אביו של אליעזר התפרנס משיווק מוצרים שונים, ואימו הייתה עקרת בית. החל מגיל 13 נרתם לעזרת פרנסת המשפחה, והחל לעבוד כמלטש יהלומים. בשל קשיי הפרנסה, השתלב אליעזר בלימודי ערב, ושעות רבות בילה בספרייה המרכזית במטרה לרכוש ידע, ולהרוות את צימאנו להשכלה ודעת. בגיל צעיר השתלב בתנועת דרו- הבונים, ותוך פרק זמן קצר השתלב כמדריך והיה פעיל ומעורב.

במסגרת תפקידו בתנועה נשלח למקומות שונים בברזיל לשליחויות תנועתיות שונות. הוא עלה לארץ הם הוריו אחיו ואחיותיו בשנת 1954, והגיע לקיבוץ במסגרת הגרעין החמישי.

בשנותיו הראשונות בקיבוץ עבד בשדה. בשנת 1957 יצא להכשרת רכזי לולנים, וריכז את הלול עד לשנת 1963.

בשנת 1958 הכיר את אשתו- אלנה ,

אשר עבדה יחד איתו בלול.



בשנת 1959 נולד בנו הבכור- הלל. באותה שנה נישאו השניים והקימו משפחה בקיבוץ (ע"ש הלל הזקן) בשנת 1960 נולדה ביתו – רונית. בשנת 1961 נפטרה אחותו סוניה בשל מחלה)

בין השנים 1964-1967 נשלחה המשפחה לשליחות בצ'ילה מטעם תנועת דרו- הבונים. רבים מבוגרי תנועת סנטיאגו- צ'ילה הגיעו לקיבוץ אור –הנר. עם חזרתה של המשפחה ארצה בשנת 1967 נולד בנו אסי. אבא השתלב בקרמיקה, ועבד בה מספר שנים

בהמשך יצא לקורס אקונומים במדרשת אורנים, וריכז את האקונומיה מספר רב של שנים. בשנת 1972 נולדה בת הזקונים- אילת

בתחילת שנות ה-80 החל לעבוד בתק"ם כפעיל מטעם הקיבוץ. בשנים אלה למד באוניברסיטת ת"א עם "בנו הלל", והשניים למדו יחד באותם קורסים ביהדות. תלמידי החוג נהגו לכנותו "אבא הלל עם סיום עבודתו בתק"ם השתלב בארכיון האזורי באיבים, ושם עבד עד יציאתו לפנסיה

בשנת 1991 נולד נכדו הבכור- נריה. שמחתו של אבא לא ידעה גבולות. הוא התמסר כולו לטיפול בנכדו. והקדיש לו שעות אהבה רבות. עם יציאתו לפנסיה הקדיש את זמנו ללימוד יהדות והקים ארון ספרים מפואר בביתו

בחודש אייר תשס"ג, 22.05.2003 מוקף באשתו, ילדיו ונכדיו- בגיל 74, נפטר אבא

יהיה זכרו ברוך
המשפחה המתגעגעת והאוהבת